

De Holle Eik (met wandelroute)

De Holle Eik is een bekend begrip in het plaatsje Houthem – Sint Gerlach in Zuid-Limburg.

De Heilige Gerlachus zou er in gewoond hebben en ook het dorpscafé heet zo.

Maar er staat nu ook een echte holle eik in de buurt van Houthem. Deze boom staat als eenling in het veld ten noorden van het Kloosterbosch en is nu door ouderdom, blikseminslag en ziekte aan de benedenkant helemaal hol geworden.



Foto Giel Franssen (2020)

Hij is daar waarschijnlijk geplant om het er langs lopende wandelpad tussen de akkers voor de boeren te markeren.

Deze boom werd ook als oriëntatiepunt gebruikt door cartografen, want in die buurt is er maar één kerktoren te zien, ook een geliefd markeringspunt. De alleenstaande eik zou al te zien zijn op kaarten die in opdracht van Napoleon zijn gemaakt.

Zelf heb ik hem op een kaart van 1864 kunnen ontdekken. Zoom maar eens in op www.topotijdreis.nl en beweeg met de schuifregelaar links naar het jaartal 1864. Dan zie je daar “Boom” staan en op de kaart van een jaar eerder nog niet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er toen nog geen boom stond.

Maar in het jaar 1864 was die al zo groot dat hij vermeldenswaard werd op de kaart.

Door deskundigen wordt de leeftijd van deze solitaire eik echter op 250 tot 300 jaar geschat!

Dus letterlijk en figuurlijk een “ouwe taaie”...

Als je deze markante boom met eigen ogen wil zien is dit een wandelroute die je daarvoor kunt volgen:

<https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/8193168/wandelroute/wandeling-rondom-houthem-sint-gerlach>

Raymond Oostwegel

Februari 2021